

Liturgie

Dankdienst voor het leven van

RACHEL CATRIENA TRIJNTJE
KROES - VAN ZADELHOFF



TRIJNIE



1 JUNI 1935 - 30 JUNI 2021

in de Witte Kerk te Nieuw-Vennep
op dinsdag 6 juli 2021 om 10.30 uur

Voorganger: ds. Chris van Andel

Ouderling van dienst: mw. Tineke van Zanten

Organist: dhr. Hans van Noord

Orgelspel bij binnenkomst van de familie: “Air” van Bach

Welkom

Bemoediging en groet

Chrissie steekt een kaars aan

Samenzang: Psalm 103 : 1, 5

- 1) Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefde u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.
- 5) Zoals een vader liefdevol zijn armen
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God onze Vader, want wij zijn van Hem.
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen,
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen,
slechts leven op de adem van zijn stem.

Gebed

Bijdrage van de familie door Tineke, gedicht door Katrijn

Samenzang: Gezang 14 : 1, 3, 5

- 1) De Heer is mijn Herder!
'k Heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

3) De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;
o Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

5) De Heer is mijn Herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Schriftlezing: Psalm 71 : 1 – 9; 17 en Mattheus 11 : 25 – 30 door Larissa

1 Bij U, o Here, schuil ik;
laat mij nimmer beschaamd worden.
2 Red mij en bevrijd mij door uw gerechtigheid;
neig uw oor tot mij en verlos mij.
3 Wees mij tot een rots ter woning,
waarheen ik bestendig kan gaan,
die Gij beschikt hebt tot mijn redding,
want mijn rots en mijn vesting zijt Gij.
4 O God, bevrijd mij uit de hand van de goddeloze,
uit de greep van booswicht en geweldenaar.
5 Want Gij zijt mijn verwachting,
Here Here, mijn vertrouwen van mijn jeugd aan;
6 op U heb ik gesteund van de moederschoot aan,
van het ingewand mijner moeder aan zijt Gij mijn helper;
U geldt bestendig mijn lofzang.

7 Ik ben voor velen als een wonder geweest,
doch Gij waart mijn machtige toevlucht.

8 Mijn mond is vervuld van uw lof,
de ganse dag van uw luister.

9 Verwerp mij niet ten tijde des ouderdoms,
begeef mij niet, nu mijn kracht vergaat.

17 O God, Gij hebt mij onderwezen van mijn jeugd aan,
tot nu toe verkondig ik uw wonderen

25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide:

Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze
dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan
kinderkens geopenbaard.

26 Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor U.

27 Alle dingen zijn Mij overgegeven door mijn Vader en niemand
kent de Zoon dan de Vader, en niemand kent de Vader dan de
Zoon en wie de Zoon het wil openbaren.

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt,
en Ik zal u rust geven;

29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig
en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

30 want mijn juk is zacht en mijn last is licht.

Samenzang: Psalm 121 : 1, 4

- 1) Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen.

- 4) De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren.

Overdenking

Orgelspel: "Welk een vriend in onze Jezus"

Samenzang: Hemelhoog 460

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam.
Verborg en aanwezig deelt U mijn bestaan,
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: ik ben bij jou!
In tijden van vreugde maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet.
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

*'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer.
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

*'Ik ben die ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.*

Dankgebed en voorbeden

Samenzang: Gezang 293 : 1, 2, 4

- 1) Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!
- 2) Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
- 4) Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Zegen

Mededelingen uitvaartleider

**Bij het verlaten van de kerk luisteren we naar orgelspel:
“Lichtstad met de paarlen poorten”**